

HET HEERLIJK DANSJE IS GEKOMEN

O, o, o, kom er eens kijken....hoe zenuwachtig de dansers en danseressen van de Maroesjka 60+ groep zijn zo vlak voor Sinterklaas.



Toch proberen de aandacht bij de danspassen te houden. Slip- en valpartijen! staan nooit op het programma. Wèl een aantal vrolijke



dansen, waaronder een Turkse, ons aangeleerd door Phia. De dans begon lekker slow, maar de voeten moesten steeds sneller van de vloer en toen deze dans ten



einde was, waren ook de spieren op temperatuur.

Marian had verschillende dansmodelletjes uitgezocht en we probeerden deze "modelbouwsels" zo goed mogelijk uit te voeren:



- Rechte lijn opstelling, 'n kleine wiebel, maar dat gaat prima,
- Kring, ook geen probleem,
- Molen, rechtsom of linksom? Beetje verwarring ontstaat, maar toch nog goed te doen,
 - Gipsy, verwarring alom, met andere woorden: puinhoop. Nòg maar een keer voordoen, daarna

gelukkig enkele welbekende dansen, alleen.....waar zijn de welbekende melodieën? We dansten op Sinterklaasliedjes!!!

En.... weer verwarring alom, pepernoten en ander lekkers dansten mee over de vloer. Piet in actie en deze had zwarte schoenen aan ☺



Daarna hoogste tijd voor koffie aan een prachtige Sinterklaastafel. Gezellig bijpraten (met de mond vol schuimpjes) en de laatste nieuwtjes gingen over tafel. De uitnodigingen voor de kerstviering d.d. 16 dec werden gelezen (nòg meer spanning) terwijl de lege koffiekopjes door onze super kartrekker werden weggebracht.



Tot slot, om nog even in de surprise-sfeer te blijven:

“Wie staat er in deze dansschoenen?” (foto: schoenen met kerstkaart)

Leef-je-uit-groet.

Heeze, vrijdag 2 december 2016