

7 Rommelpot

Met zoveel groepen en activiteiten ontstond de behoefte aan een eigen informatieblad. De naam werd bedacht: de Rommelpot, naar een typisch Brabants (Vastenavond) muziekinstrument. Een redactie werd gevormd en men zag kans om met typemachines en stencilmachines het blad te maken.

Wat stond er zoal in, bijvoorbeeld in nummer 3: Kindergroep gesplitst: ze werd te groot, Tieners naar ander tijdstip, nieuwe volwassengroep begonnen. De tijden van de groepen, aankondigingen van onze activiteiten en vakanties. Stukjes hoe gezellig het in een groep is, zomaar een versjes van iemand uit de Tiengroep, een recept van een tiener. Overzicht van het repertoire van een groep, een mop in de kinderhoek, een verhaal van een tiener over een dierendanswedstrijd, de tekst van een dans. Een relaas over de beginners ervaring in de volwassenroep. Verslag van de eerste dansdag. Een artikeltje over een Tsjechische dans.



Vele jaren is de Rommelpot ons communicatiekanaal geweest, met onder de kop: "Wisselpasjes" gekke opmerkingen die in de groepen soms klonken: "Met je linkervoet je rechter buurvrouw aankijken".

In april 2002 was het een moment dat besloten werd om ermee te stoppen. Er werd geen redactie meer gevonden. Men zal verder gaan met gewoon berichten A4'tjes in de lokalen van HC en 't Perron.

MvH