

5 Emblemen

Omstreeks 1980 werd er een embleem gemaakt, door iemand uit de senioren groep. Het had eerst een te oude uitstraling, maar is iets gestileerd en heeft toen vele jaren dienst gedaan. Op briefpapier en overal waar maar mogelijk was. Er is ook een grote versie van gemaakt met een staander, t.b.v. optredens. Het werd uit banner materiaal van 1 bij 1 meter gemaakt die overal mee naar toe kom worden genomen.



Lucie Loopstra heeft in de glorie tijd zelfs een prachtig vaandel gemaakt met dit dansende paar erop.

Omstreeks 2006 werd er op verschillende momenten gehoord dat er iets moderners moest komen en Piet Thurlings, toen penningmeester had connecties met een student vormgeving die voor een schappelijk prijsje wel wat modernere danskopje wilden maken. Uit de verschillende ontwerpen is er dit embleem gekomen dat het al vele jaren heeft uitgehouden.

