

18 De 50 Plus groepen

De senioren- groep liep lekker vanaf het begin, Maroesjka liep lekker en veel mensen wilden dansen, dus op vrijdag 6 okt. 1989 startte de 50+ groep. Poeh....poeh.... Maar een leuke groep, die met elkaar meteen een klik had. Net als bij de

seniengroep kwamen er taakverdelingen; we kregen een penningmeester, koffiemeisjes, etc.; we moesten nl. zelf koffie/thee zetten en elke maand hadden er twee "dienst". Ook kwam er een kostuumcommissie, want ja een eigen kostuum moest toch ook! Je ontdekt dan in zo'n groep enorm veel creativiteit en als iedereen op zijn eigen plekje zit, komt er veel positiefs naar voren!!



We vierden feestjes, verjaardagen, jubilea en in die tijd kregen we ook geregeld beschuit met muisjes vanwege kleinkinderen!!

Op dinsdag 11 september 1995 startten we een tweede 50+ groep, dit waren iets jongere dansers, maar zeer gezellige mensen. Nog meer creativiteit kwam binnen. En met drie groepen samen kun je leuke dingen doen. Elk seizoen in september begonnen we met de groepsleidsters vergadering!!!!!! We hadden de huiskamer vol, ongeveer 10 "baasjes" lekker kletsen, zaken doen en natuurlijk gebak!!! In februari tweede vergadering, want alles moest perfect georganiseerd zijn!! En we hadden wat activiteiten.....

Er werd een voorlopig jaarschema gemaakt en provisorisch taken verdeeld. Datums werden vastgesteld van activiteiten, zodat iedereen deze vrij kon houden. Ook de koffiepotten moesten gevuld worden voor de kleinere groeps-uitgaven.

De kostuumcommissie moest aan het werk, want helaas; de ene rok was te wijd, de andere te krap en ga zo maar door, ook werden hesjes, schortjes, sjaaltjes e.d. vervangen. Kortom: veel werk!!!

Meestal werden eerst Sinterklaas en Kerst besproken. Sint kwam graag en vaak op bezoek in de drie groepen, maar de kerstman werd al in september uitgenodigd!!!

Kerst was elk jaar een zeer grote happening, soms met ontbijt, soms uitgebreide warme lunch!!

Altijd kerstbrood en glühwein, soms cadeautjes, soms spelletjes of een quiz, maar altijd tijd om samen iets van de sfeer te proeven.

De kerstster op de grond in het gebouw, met veel lichtjes, en



tot slot altijd de Vredesdans (Omonia) met een lichtje in de hand en verder alles donker!! (Kriebels, zo mooi!!)

Vaak werden we uitgenodigd om ergens te komen optreden, leuk!!!!!! Helaas ging dat niet altijd met mensen van drie groepen, dus moest er gekozen worden, welke groep nu aan de beurt was. Dat liep altijd erg goed, geen lelijke gezichten!!

Toen Hanneke van Hout en Karin van der Zanden de MBvO opleiding gevolgd hadden en bij mij stage hadden gelopen, wilden zij dolgraag ook een groep beginnen. Karin heeft toen de senioren groep overgenomen en Hanneke de groep van Leende.

Op 1 sept. 2016 hebben we de dinsdag en vrijdag groep samengevoegd, dit is nu een prachtige grote groep.

Vaak hebben we nl. de afgelopen jaren voorgoed afscheid moeten

nemen van dansers. De mensen werden ouder en er zijn er ons zeer veel ontvallen.



Marian