

## 11 Eerste lustrum

Het eerste lustrum diende zich aan, 5 jaar Maroesjka in 1984. Wat ga je doen? Na rijp beraad: een Fancyfair, met optredens was een leuk idee. De oude Rafael school naast het gemeentehuis stond leeg in afwachting van een aanpassing om het als Kruisgebouw te gaan gebruiken. Maroesjka mocht de school gebruiken. Dat was dus een locatie in het centrum met toen nog een grasveld ervoor om op te treden. Wat ga je doen? Allerhande kraampjes met spelletjes en loterijen en een rad van Fortuin. De toenmalige correspondent van het Eindhovens Dagblad, Gerardus Hansen, vond het altijd leuk om het Rad van Fortuin te presenteren en was ook bereid het voor Maroesjka te doen. Maar hoe krijg je prijzen? Daarvoor moet je naar de Middenstand en met een nette brief vooraf mochten we allerlei zaken bij de winkeliers ophalen. Een rad van avontuur bleek in Geldrop ergens te staan en tijdens de opbouw scheurden het bestuur lustig rond om alle spullen op te halen.

De technicus van Maroesjka, Peter van de Mortel, verzong voor elke probleem een oplossing. Er was in de school geen elektra, maar die kon je met schakelblokken en



snoeren overal krijgen. Geen water aansluiting, maar er lagen nog wel waterleidingen. Dus Peter wist bij de brandweer via een tuinslang water aan te koppelen en dat in de leidingen te voeren, waarna het via verschillende slangen op de juiste plaatsen kwam. Historisch is hoe hij een slang langzaam zag losschieten en hoe hij via een trapje dat even ging redden, maar net niet helemaal, waardoor tijdens zijn noodactie het water bij zijn nek naar binnen liep en via zijn broekspijpen er weer uit kwam.

De Fancy Fair werd een succes en alle groepen konden wat van hun vaardigheden laten zien. Het idee van de bestuursleden om te proberen met alle groepen een voorstelling te gaan verzorgen in een geschikte zaal, kon van de leidsters geen goedkeuring krijgen, een jaar later wel.