

De 60+ laatste zomertijddans 2017

O o o, we namen afgelopen vrijdag met een enorme opkomst dansafscheid van de zomertijd. "Hij is weer voorbij die mooie zomer.....". Marian had een aantal zeer gevarieerde dansen in haar "tovermuziekdoos" gestopt en na de warming-up was het opstellen in rijen van 2:



De vraag was: Waar dansen op deze laatste zomertijdvrijdag naartoe? Na enig overleg was het duidelijk..... We blijven in Nederland en gaan naar de molen, want "Daarbij die molen, die mooie molen, daar woont...."

Dus lichtvoetig op weg en om er daadwerkelijk te komen moesten we rechtsaf !



Misschien lag het aan de wijzers van de klok, of hadden de 60-plussers de zomer nog te veel in de bol en waren de gedachten niet helemaal bij de dansuitvoering die naar de molen leidde.....

"Rechtsaf? Het was hier toch naar links, na de bocht nog even rechtdoormaar ik dacht zeker te weten, lala lalalala...."

Met andere woorden: Chaos in de 60+ groep en dan geeft Marian maar èèn opdracht:
"Allemaal terug naar huis !"



"Thuis" gearriveerd stonden de neuzen toch weer snel allemaal in dezelfde richting en bewogen alle voeten tot slot op de maat van een dans rond de zomerzon.



Op naar komende wintertijdvrijdag,
Tot dan(s),
Mecheline
Heeze 31 oktober 2017