

Samenvatting opening 40 jr lustrum feestje door Max

In februari 1979 begon Betsie Pordon-Smulders met een kindergroep in de sportzaal de Engelse Tuin, na korte tijd vervolgd in de Trumakkers waar Riekje is gaan meewerken. De naam werd bedacht, als variatie op het liedje "Als hier een pot met bonen staat".

Betsie en Riekje gingen door met een tienergroep en daarna de eerste seniorgroep in Hervormd Centrum, waar Marian snel is gaan meedoen, de tweede keer was ze ongeveer al penningmeester.

Kenmerk van jaren 80: Groei: een stukje in de Parel en er was weer een groep bij!

Enige tijd waren er: Kleutergroep, 3 Kindergroepen, Aspiranten groep, 2 Tiengroepen en een stuk of 5 Groepen voor Volwassenen. Rolstoeldansen, line dance, koor, muziekgroep OZO. Er was een eigen blad: De Rommelpot met de humoristische Wisselpasjes.

Enkele memorabele zaken: Optredens met alle groepen op Brabantse Dag, na een paar jaar resulterend in de start Nederlandse groep, in jaren 90 beschouwd als de enige Nederlandse Folkloregroep die men op een podium in Schoten en Brussel wilde laten optreden. Optredens in Binnen en Buitenland en het eigen festival.

In de vereniging: weekends, Triatlons (wandelen, fietsen en dansen), puzzel of fietstochten, een vossenjacht door Heeze, de seizoenafsluitingen met alle groepen. Zelfs Maroesjka korting bij Ben vd Leur.

Na de eeuwwisseling werd het moeilijker, het festival stopte na bijna 20 jaar, kinder-, tienergroepen stopten en de overblijvende volwassengroepen werden samengevoegd.

Nu: 3 groepen: de vrijdaggroep, de Nederlandse groep en de Donderdagmiddaggroep. Allemaal een verschillend repertoire en aanpak. Maar na 40 jaar werd er nog één keer samen teruggekeken op die tijd.