

Hallo Maroesjkanen

Op deze regenachtige maandag morgen wil ik jullie iets vertellen over de weekenden van de 50+ groepen. Wat waren die beregezellig en hebben we veel ondernomen.

Eerste keren mee met alle groepen dat was goed en leuk maar toen gingen we als de 50+ naar Vierhouten naar de PAASHEUVEL. Daar werden we allemaal opnieuw jong en gingen we zelfs de kleuterschool op nieuw beleven.

Hebben we geknutseld vlechtmatjes gemaakt en zelfportretten geschilderd en heel veel gelachen. Fietstocht gemaakt koffie gedronken en echt het is heus een echte MISS verkiezing gehouden. En natuurlijk heel veel gedanst.



Twee jaar later gingen we weer. Deze keer naar Baarlo. Wat was het daar mooi daar in het Limburgseland. Met de huifkar naar het pontje en zo naar de overkant wat was dat een spannende belevenis op onze leeftijd dat was een veel gehoorde opmerking. Aan de overkant naar een museum van oudheden waar we met heel veel belangstelling keken naar.... De peniskoker. We leken opnieuw 16 jaar. Verder kwam in April ook Sinterklaas en zwarte Piet bij ons op bezoek het thema was namelijk die avond SPANJE. Speurtocht bracht ons in de kelder van het kasteel daar was het heel erg eng donker en koud. Ook hier heel veel gedanst onder anderen de ROOD ZIJN DE ROZEN.



Ook in het Klooster in Biezemortel zijn we twee keer geweest en toen was het daar klaar, we hebben op een avond (nacht) te veel lawaai ge maakt op de gangen. Hebben netjes excuus gemaakt maar waren toch niet meer welkom. Maar wat hebben ook daar veel gedanst. Veel leuke dingen gedaan zoals in de gangen van het klooster een spellen circuit over allemaal sprookjes. Heus een Amerikaanse cowboy avond met een echte rodeostier, die later een koe bleek te zijn die je kon melken.

Ook een casino in een klooster kregen wij

voor elkaar. Al onze mensen in gala ik zal het nooit vergeten.

Ben vast nog heel veel dingen vergeten hier op te schrijven maar wat hebben we het alle keren dat we op weekend waren gezellig gehad. We hebben mede daardoor een band opgebouwd voor het leven.

Groet Katharina