

Sierck-les-Bains (23) juni 1991

Een week nadat we in Marville geweest waren hadden we een uitnodiging voor het Feest van St Jan in Sierck-les-Bains een stadje in Frankrijk daar waar de Moezel naar Luxemburg verdwijnt, ca 90 km ten oosten van Marville. Het feest is eigenlijk 24 juni, de 175^e dag van het jaar, maar wordt op het dichtsbij liggende weekend gevierd. Het hoogtepunt van het feest is een groot wiel dat 's avonds brandend van de berg af komt rollen, de oorsprong van dit feest stamt uit de tijd van de zanaanbidding, maar dat werd te laat voor ons, toen waren wij alweer op weg naar huis.

Wij waren daar een dagje op en neer met de bus, alleen Jos Hagebols had die ochtend nog verplichtingen bij de kerk in Helmond en kwam zelf met de auto, maar helaas in de haast dacht Jos dat we weer op dezelfde plaats waren als de week daarvoor in Marville, dus toen hij het daar erg stil vond keek hij nog eens in de papieren en moest toen nog 90 km langs provinciale weggetjes, maar gelukkig heeft hij nog mee kunnen spelen. Tekenend voor het enthousiasme in die tijd, op eigen kosten even naar Frankrijk rijden om met Ratjetoe mee te spelen! Hulde.

We hebben daar twee keer opgetreden, een keer op een plein langs de Moezel waarbij het orkest op een oplegger stond en een keer op de binnenplaats van een kasteel. De organisatie daar vond dat mijn Frans goed genoeg was om zelf de aankondigingen bij de optredens te doen, bibbers. Sindsdien was er discussie wiens vruchtbaarheid nu groter werd als je de vrouwen hoog tilde, die van de vrouwen of die van het graan. We hadden toen ook nog twee jonge dames bij de groep die tijdens de maaltijd lieten zien waar jonge meiden sterk in zijn: een uur lang de slappe lach!

De enige foto die ik heb kunnen vinden was die van het restaurant waar we gegeten hebben en men bleek te denken dat onze vegetariërs wel vis aten, hoe het is opgelost weet ik niet meer, maar de anderen lieten zich die extra visschotel goed smaken.

HvB

