

Schoten

Bij ons eerste festival in Heeze hadden we contacten met 2 "exotische" groepen: Portugal en Tsjechië. We hadden een beperkt aantal slaappleatsen in d'n Toversnest. Maar een afwisselende voorstelling, daar heb je toch 5 groepen voor nodig. We moesten dus nog 2 groepen zoeken, die met één overnachting bij onze leden, zouden willen deelnemen. We vonden een Duitse groep bij Hamburg en tot ons genoeg wilde Gelmel, de topgroep van Vlaanderen komen. De vader van de leider was de voorzitter van het festival van Schoten. En in Schoten wilde men uit Nederland graag wat anders dan een Federatie groep. Zodoende kregen wij die uitnodiging.

We zijn er heen geweest met een stevige groep en werden bij de leden van Gelmel onder gebracht. Eerst kregen we het slaappleatsen verdelen.

Dat ging ongeveer bij opbod: wat de slaappleatsen waren en dan riep je dat je dat wel wilde. Uiteindelijk bleven Lucie en Dennis over.

Men is zo gewend dat er dar met echtparen gewerkt werd, dat men die twee daar ook voor aanzag, maar toen ze bij de gastheer aangekomen waren en bleek dat het geen echtpaar was is snel iets anders geregeld.

Op de openingsavond presenteerde elke groep zich. Het was leuk om zoveel echt exotische landen mee te maken. Er moesten workshops verzorgd worden, er was een optocht en één grote voorstelling.



De tribunes overvol, voor ons een Russische topgroep, en menig Maroesjkaan op de tribune. We begonnen met de Lage landen serie: op klompen, die we na de stampdans snel verwisselen voor



schoenen. Daarna dus de Lage landen en de Zeemansserie. Er ging wat fout, maar we hadden er lol in en straalden dat uit. De tribunes zongen met de zeemansliedjes mee.

Als we staan uit te hijgen achter de tribune komt er een berichtje of we met de leiding naar de slotzaal van kasteel Schoten wil komen. Met lood in de schoentjes erheen: wat hadden we fout gedaan. Daar kregen we te horen dat ze nog nooit zo'n goede Nederlandse groep hadden gehad! Iedereen opgelucht.

Met het afsluitend etentje ergens in Schoten konden we het afronden, en daar kregen we dus een uitnodiging van de Russen om in Irkoetsk te komen optreden... (wat we vanwege de risico's niet gedaan hebben, we waren wel vereerd)