

Portugal:



Deze eerste tocht naar het verre Portugal moet toch apart worden vastgelegd.

Het begon al met de uitnodiging: in Barcelos was men op zoek naar een Nederlandse volksdansgroep die: authentieke kostuums had en levende muziek. Iemand in Deurne had een Portugese vriend en aan haar werd gevraagd of ze dat in Nederland kon zoeken: via alle contacten in Eindhoven werd ze op ons attent gemaakt. Het werd in de groep gebracht: en driekwart van de groep wilde het graag doen. Dus verder uitgewerkt. Een chartervlucht naar Porto leek het handigste, daar zouden we alle vervoer krijgen. Maar er waren mensen die toch wat anders wilden: Jan Brugel kon voor een prikkie met de trein, Wilma en Kees wilden het met dochter kamperen in Portugal combineren. Ben van de Leur wilde dat ook

met zijn gezin. Een extra dansende man was handig en Jos van Buuren wilde graag mee. Dan waren er leden die graag hun partner meenamen. In ieder geval in juni zijn de Van Buurens en Van Hofweegens naar Portugal gereden en hebben daar de boel verkend. O.a. bij de voorzitter thuis gegeten en Vino Verde mogen proeven. Al onze gasten mochten mee en konden in een school logeren en zouden maaltijden krijgen. Met een doos vol Vino Verde weer teruggereden en alles met de groep besproken.

Toen kwam de reis. Eerst moesten de muziekinstrumenten accordeons en contrabas (in kist van Philips orkest) door de Belgische douane(!), Hans en Max hebben dat de dag ervoor geklaard. 's Morgens vroeg naar Zaventem en daar vlot naar Porto gevlogen. We werden opgehaald en naar Barcelos gebracht. Daar in een school ondergebracht vlak bij het centrum. We waren aanvankelijk de enige groep dus ging alle aandacht naar ons. In de stad was men met het podium bezig boven de rivier. We brachten bezoeken aan een



wijnschenkerij, een kunstgalerie, een wijn bottelarij en toen de Tsjecho-Slowaken er bij waren aan een landgoed. We maakten een excursie naar Braga en het was alle dagen erg warm. We werden door de burgemeester ontvangen en tot slot was er het festival. Men beweerde dat er 30000 publiek was, wij weten: heel erg veel. Men vergiste zich met de volksliederen en we brachten een leuk optreden. Diep in de nacht weer in de school terug. De volgende, laatst, dag naar een plaatsje in het Noorden: waar een klein



festival was. Hier was voor alle deelnemers een klein kraantje en het was weer erg warm. Hier had men zich vergist met onze vlag: hij hing onderste boven, maar het optreden was leuk. Laat weer terug naar de school en daar moesten we gaan pakken om voor dag en dauw naar het vliegveld te worden gebracht, tijdens het wachten viel menig een nog in slaap.

MvH