

Pontevedra, augustus 1993

Daar gaan we dan, 2 dagen in de bus om naar Pontevedra te gaan, na 1200 km een tussenstop in Biarritz en de volgende dag de laatste 800 km, de langste reis die we ooit met de groep gemaakt hebben en dan ook nog in een bus zonder airco, maar ja het moest goedkoop. We werden ondergebracht in een kostschool waar vele kinderen naar huis waren, maar niet iedereen. We aten daar ook en de koks wisten niet goed raad met de vegetariërs, het leek alsof zij alleen maar gekookte groentes op het bord kregen die rechtuit het water geschept werden na een



gesprek tussen vego's en koks snapte men het beter. Een aantal van de achtergebleven leerlingen is nog een keer op rooftocht geweest in onze bagage, maar na tussenkomst van de schoolleiding is het meeste toch terug gekomen. Jammer dat we daar de enige groep waren, een groep Polen zat in een hotel in de stad dus daar hadden we weinig contact mee. Wel leuk dat we bij een optreden Lenie en Cor van Lierop tegen kwamen.

Bij het feest waarvoor we te gast waren hoorde ook een optocht waarvan ze hoog op gaven, het bleek een stoet auto's te zien die versierd waren met o.a. papieren bloemen en die twee keer langs kwam. Bij hun retourbezoek moest men toegeven dat de Brabantse Dag toch iets meer voorstelde. Veel open lucht optredens gehad, een folklore mis, een optreden in een andere stad en tot slot een excursie naar Santiago de Compostella. Onze gids was een studente met weinig ervaring, de buschauffeur had veel moeite met de smalle straatjes die zij hem in Santiago wees. De gigantische kathedraal was een sfeerloos toeristisch complex met, gelukkig, een aparte ingang voor de pelgrims want het was erg druk. We hebben ook het slingeren van het grote wierrookvat kunnen zien. Een tweede optreden was er op een schiereiland en eind rijden langs de kust, daar bleek alleen dat het podium nog niet klaar was, dus het heeft even geduurd!



De voorlaatste dag reden we langs het hotel van een Oost-Europese groep en die hadden op de oprit van het hotel de motor van de bus in onderdelen op straat liggen. Kennelijk hadden ze daar ervaring in, want op de terugreis haalden wij hen op de snelweg weer in.

HvB