

Juni 1991, Marville

Er was in die jaren merkten wij veel belangstelling voor folkloristische optredens, en Max was heel actief in het “verhuren” van de demogroep. Zo kwam er een uitnodiging voor een dorpsfeest in Marville, noord Frankrijk. Het was in die tijd de gewoonte om vooraf te gaan kennis maken als dat met de auto op een dag heen en weer te doen was. Dus daarheen en de zaak door gesproken. Op het plein zou een uitschuifbare oplegger neergezet worden waar wij op moesten dansen. Men was heel verbaasd dat wij meer ruimte nodig hadden want “de grootste artiesten van Frankrijk hadden daar al op gestaan”, geen benul dat je als dansgroep meer ruimte nodig hebt, dus dansen we maar op het asfalt. Omdat we maar een dag heen en weer gingen heeft Max geregeld dat we tegen geringe meerkosten ook de Morrisgroep van Ægele Hoekstra mee konden vragen. Het werd een hele gezellige lange dag. Wat wij niet hadden voorzien was dat dansen op het asfalt best kan, maar wanneer, zoals daar, het asfalt veel grint bevat sommige dames al na één dans met tweestaps draaien door de zachte zooltjes van hun dansschoenen heen waren. Opvallend verder dat een hoge bus op een steil slinger weggetje wel eens heel erg ver overhangt, angstig. Andere opvallende herinnering: het plaatselijk kerkhof had een ossuarium, een schuur waar alle beenderen na het ruimen van een graf zichtbaar, netjes gesorteerd, opgeslagen werden. Alles bijeen een leuke dag, waarbij we wisten dat we het volgende weekend weer een optreden hadden in Sierck-les-bains, zo’n 90 km verder naar het oosten. Drukke tijd toen.

