

## Juni 1997, Lázně Bělohrad

Een gedenkwaardige trip want Els had een baby van een half jaar en gaf nog borstvoeding, de oplossing was: zij nam een vriendin mee die als Els niet beschikbaar was voor Mactar zorgde. We reisden weer met De Wilg met een chauffeurswissel in Frankfurt, onze chauffeur had er moeite mee en hebben we de laatste km's wakker moeten houden. We sliepen nu in een gebouw waar ook een aantal Vietnamezen woonden, gelukkig kon Els met vriendin en baby een eigen kamer hebben. We hebben lokaal weer optredens gehad, op een podium in het park, op straat en pleintjes en zijn uitbesteed aan een happening in Praag. Echter in Praag aangekomen stopte de bus, remmen blokkeerden. Gelukkig reed daar ook een tram, wij daar ingestapt, nooit betaald, en de passagiers opgevrolijkt met zang. Van ons blokje op de markt



konden we nog net iets invullen want we waren te laat, gelukkig viel er een ander optreden uit dus konden we toch het volledig geplande programma brengen. N.B. op Staroměstské Náměstí, het bekende grote plein in de historische binnenstad, een hoogtepunt!



De maaltijden waren dit keer ook voor de vego's in een restaurant, dus deze keer geen Trabantjes met losse portieren, vooruitgang! Het verblijf was verder gezellig met helaas weinig directe contacten met andere groepen. Achter de schermen was er altijd veel Tsjechische aandacht voor Mactar die altijd tegen iedereen lachte, doodvermoeiend voor hem.



Omdat Tsjechië toen nog maar beperkt valuta beschikbaar stelde voor reizen naar het buitenland en tegen een hoge koers hebben wij de laatste middag onze overgebleven Kronen tegen Marken gewisseld voor een normale koers. We hadden 's avonds nog een afscheidsfeestje en kwamen tot onze schrik tot de ontdekking dat dat op eigen kosten was. We hebben toen alle nog resterende kleingeld op een hoop gegooid, het was daar zo goedkoop dat we alles nog konden betalen.

Op de terugreis werd er heel veel geslapen!

HvB

