

IJmuiden

Op gezette tijden krijg je uitnodigingen voor optredens en dan vraag je meer informatie en gaat kijken wie er mee kunnen. Dit keer een uitnodiging om in een buurthuis De Dwarsligger in IJmuiden te komen optreden. Een wijkactiviteit van een heel weekend met Europa als centrale punt. Wij waren zondag voor Nederland, 't Duivelspaard was er zaterdag.

uitnodiging

**MENSEN
ONTMOETEN
MENSEN**

INTERCULTUREEL



buurthuis
DE DWARSLIGGER

EUROPA ONDER ÉÉN DAK

Zaterdag 14 maart van 13.30 uur tot 20.30 uur.
Zondag 15 maart van 13.00 uur tot 20.30 uur.

Opening op zaterdag 14 maart 1992 om 13.30 uur, door Mevr. A. van Dok-van Weele, burgemeester van Velsen.

Europese tentoonstelling, eetcafé, Engelse bar, Belgische bar, prijsvraag middelbare scholen, bezoekers en basisscholen.

Tijdens de manifestatie optredens van muziek- en dansgroepen uit Spanje, Italië, Portugal, Ierland, Griekenland, Schotland, Nederland en gastlanden Turkije en Chili.

Buurthuis de Dwarsligger
Planetenweg 338 in IJmuiden
Telefoon 02550-12725

Een van de standaard vragen was altijd: hoe groot is het podium en hoe breed. Dat zou super breed zijn. We konden maximaal met 8 paren op treden en hadden dan 2 reserves. Dat zouden dit keer dus 10 paren moeten zijn! Riejkje alles aanpassen, iedereen kon gelukkig en wij met auto's kostuums en veel mensen naar IJmuiden. Daar bleek dat het een gewoon podium was, maar men had per ongeluk de zaal diepte aangegeven. Maar het werd een leuk optreden met Ratjetoe op het podium en wij in de zaal, moest het publiek een stukje aan de kant. Groepen uit andere landen waren er verder, meestal van mensen uit die landen die in Nederland woonden.



Het leek ons leuk om op de terugweg ergens een hapje te gaan eten met de hele groep. Max had overal geprobeerd iets te vinden langs de route, maar kwam uiteindelijk toch bij van der Valk Breukelen terecht. Daar kon iedereen zelf kiezen en daarna weer naar Heeze terug gaan.

MvH