

Hongarije, Jászkisér augustus 2001

In ruil voor een optreden van hun groep bij ons Festival waren we uitgenodigd naar Hongarije te komen. Gelukkig ging dat met een reis van één dag. Direct na aankomst werden we welkom geheten met een goulash maaltijd die op open houtvuur werd klaar gemaakt. Het was een klein dorp, Jászkisér, dus logies was een eind verder met de bus, in een logeergebouw van een opleidingscentrum van de spoorwegen.

Het was een klein festival met optredens in de open lucht in een park. De ontvangende groep was een jonge folklore groep van etnische Duitsers die daar ooit waren terecht gekomen in de roerige tijden van het begin vorige eeuw, dus meer Duitse dans en muziek dan Hongaars, maar er waren ook andere groepen uit de omgeving die wel Hongaars waren. Gezellig, maar niet van erg hoog niveau. Daarnaast zijn hebben we nog een paar optredens verzorgd en geluierd bij het Tisza meer, zo'n 65km verderop, waar volop vakantievierders waren.

Er was buiten het dansen weinig vermaak in het dorp, dus werden we mee getroond naar een landbouwbeurs in de buurt waar de dure westerse landbouw trekkers stonden naast de ietwat bescheidener oost Europese varianten. Veel ging daar nog vlg's oude gewoontes, we zagen een boer met twee kleine melkbussen op z'n fiets naar of van de fabriek rijden en een boer de achter z'n beer liep terug van een karwei bij moeder de zeug, niks K.I., puur natuur hier.

HvB

