

## Luxemburg, Hoffelt juni 2015

We waren via een Zeeuws bemiddelingsbureautje uitgenodigd om op de Nationale feestdag van Luxemburg op te treden in Hoffelt, een onooglijk klein plaatsje in Noord Luxemburg. Een Nederlandse groep was gevraagd omdat Nederland toen 200 jaar als natie bestond en Luxemburg in die tijd als Groot Hertogdom aan ons gekoppeld was. We zijn er met eigen auto's heen gegaan en het vinden van het juiste logies was lastig, want alle straten heetten "Hoffelt", dus zoek maar uit. We waren onder gebracht in een gemeenschapsgebouw. De organisatie was wat rommelig, zo zaten we b.v. als toeschouwer in de zaal toen bleek dat we eerst nog geacht werden achter de muziek aan een rondje door het dorp te lopen. Het optreden was best geslaagd, hoewel het natuurlijk beste lastig is om met slechts 4 paren een diepe indruk achter te laten, misschien hebben we toen toch wel gedaan want bij een van de dansen hebben we de start 2x over moeten doen omdat Els "Kuifje" op de verkeerde plaats had aangewezen, we maakten er een act van door de muziek de schuld te geven. Aan het eind van de voorstelling werd ik nog even naar voren geroepen, ik kreeg een mandje omdat het mijn verjaardag was.

Willem 1 is begonnen met het aanleggen van een kanaal vanuit het Luxemburgse ijzererts gebied naar Luik. Bij Hoffelt lag het hoogste punt en dat werd daar genomen met een tunnel van 400m waar de platbodems met een kabel doorheen getrokken moesten worden, vlak na die tunnel is het graven van het kanaal gestopt, de Belgische opstand was daar en toen had "ons Willem" geen zin meer om de Luikse staalindustrie te bevoorraden. Voor ons was dat een onbekend verhaal.

Na de voorstelling werden we door een Nederlandse boerin die daar een melkbedrijf hadden om de volgende ochtend voor vertrek bij hen op de koffie te komen, heel leuk, bedrijf gezien en de klaagzang over de, toen, lage melkprijzen aangehoord. Ze vond het ook maar niks dat er zo weinig mensen melk in de koffie wilden...

HvB

