

Greiveldange, augustus 1999

Wij waren uitgenodigd om op hun kosten een dagje langs te komen. We hadden echter meer trek in een weekendje weg dus ons tegenbod was: als jullie voor slaapgelegenheid zorgen komen we het hele weekend en dan betalen we de reis zelf, dat werkte. Gezien de data 15 en 16 augustus zal het feest wel iets te maken hebben gehad met



Mariahemelvaart maar dat is ons nooit duidelijk geworden. We werden ondergebracht in een pand waar doorgaans gastarbeiders sliepen, daar was niets mis mee. We hebben zowel opgetreden in Greiveldange als een dorp verder, net over de heuvelrug, heel typisch "bij ons" sprak met naast Letzeburgs Duits, bij het buurdorp Frans. Optredens waren simpel maar gezellig dorps en op de zondagochtend heeft Els er een aantal kinderen bij gevraagd en met z'n allen op een pleintje wat



kinderdansen gedaan, heel gezellig.

Een aantal van ons wilden liever kamperen en dat mocht in een kersenboomgaard. Bij ons is het de gewoonte dat fruit dat op de grond ligt voor de vinder is, maar dacht de boer heel anders over en die heeft dat duidelijk kenbaar gemaakt, we hebben ze toen maar laten liggen.