

Brussel, april 1993

De elders ook al genoemde CIOFF, de folklore afdeling van Unesco, organiseert soms zelf ook festivals. Begin jaren 90, het ijzeren gordijn was net opengetrokken ontstond het idee om een Oost West band door Europa te trekken en die landen uit te nodigen voor een festival in Brussel, de plaats waar EU gehuisvest is. Dat moest de lokale CIOFF dan organiseren. Men had de formule, dat elk land bij de leden van een folklore groep in en om Brussel werd ondergebracht.

Omdat wij zo'n goede indruk hadden gemaakt in Schoten werden wij door de organisatie uitgenodigd om Nederland daar te vertegenwoordigen. We werden om en in Ninove ondergebracht.

Enkele opvallende zaken: we waren met auto's daarheen gegaan, de andere groepen met één bus. Voor de opening op de Grote Markt van Brussel, mocht men de parkeergarage van de Dienst Douane vlak bij de markt gebruiken. Men begeleidde ons van Ninove daarheen op een zondagmorgen, maar alle begeleidende auto's reden samen voorop, en wij met 8 auto's erachter. De laatste konden na korte tijd en enkele stoplichten niet meer zien waarheen alles ging en Tomtom bestond nog niet. Toen we bij de parkeergarage kwamen, was ons orkest ons kwijt. We hebben ons netjes op de markt opgesteld, en gelukkig wist Arent met zijn musici ons vlak voor het optreden toch te vinden. Totaal hebben we aan alle 3 de voorstellingen mee kunnen doen: ook in Anderlecht en Dilbeek.



Een saillant detail was: de CIOFF vertegenwoordigers met partner had men bij de zelfde groep als de volksdancers ondergebracht. Jo Cuijpers met echtgenote zaten dus bij dezelfde groep als wij. Maar daar klikte het helemaal niet, zodat Jo aan ons vroeg om zijn vrouw mee te nemen naar Dilbeek, daar zou ze zich prima kunnen vermaken. Dat wilden we best, maar onze auto's zaten vol. Anderzijds: er was nog geen maximum aantal passagiers voor de achterbank, zodat ze bij en van ons dwars over de andere 3 erbij gelegd is en we haar naar Dilbeek hebben gebracht.



Het plezierige verblijf in Ninove heeft als resultaat gehad dat hun dansleider nog een gastles is wezen geven bij ons in 't HC. Maar hun groot folklore feest viel altijd samen met de Brabantse Dag, wij zijn dus nooit meer bij ze geweest.

MvH