

## Juli 1994 Bitburg

In Bitburg is er in juli een 4 daags Folklore Festival waar wij alleen de zondag te gast waren, een groot festival met 34 muziek-, dans- en majorettegroepen uit 4 werelddelen, gigantisch dus. Hopelijk werden de meerdaagse groepen wat warmer ontvangen, wij herinneren het ons als het "zelfbedieningsfestival". Een dagje op en neer naar Bitburg, zo'n 260 km dus zondagochtend om 6u30 in de bus. Duits degelijk georganiseerd, van de parkeerplaats naar de ontvangst gelopen en daar kregen we een gids, een stadsplattegrond, en stapels bonnen. De gids heeft ons een uurtje vergezeld en toen die in de gaten had dat wij het wel vonden was die weg. Om 10u30 een gepland optreden van een halfuur op een podium, om 14u30 een optocht met alle deelnemers en aansluitend een 10 minuten optreden van elk van de deelnemende groepen. De maaltijden werden verzorgd door het Rode Kruis in een aparte grote tent. Perfect georganiseerd, met de plattegrond in de hand konden we alles prima vinden, maar contact met andere groepen was er niet, jammer. Wij waren weer een ervaring rijker. Foto's van dit geheel heb ik niet kunnen vinden, vandaar dit plaatje van de, ongetwijfeld, grootst sponsor.



Met dank aan het logboek van Wilma: HvB