

## 8 De groei

Eerst moest er een stevige fundering worden gelegd want het clubje bleek heel levensvatbaar en duidelijk toekomst te hebben. Het toenmalige bestuur had als eerste “grote” taak er een officiële vereniging van te maken die tegen een stootje zou kunnen, zodoende konden op 30 juni 1982 de statuten bij de notaris passeren en was de vereniging een feit. De Brabantse Dag bestond in die jaren nog uit twee weekenden en wij verzorgden beide weekenden optredens. Wellicht door de dynamiek in zo’n jonge vereniging ontstonden er tijdens dat eerste weekend spanningen die ertoe leidden dat Betsie Smulders zich terugtrok, jammer maar we waren erop voorbereid en het tweede weekend konden de groepen van Betsie optreden onder leiding van Marian Theunissen. Zij deed dat heel enthousiast en is kort daarna ook de MBvO opleiding gaan volgen om zichzelf in haar nieuwe rol te scholen.

Het was in die tijd zelfs zo, dat we voorzichtig waren met publiciteit, want het liep elke keer storm met leden. Omdat er voor 50+ers een behoefte zou zijn om te kunnen volksdansen overdag werd er een stukje in de Parel gezet en direct was de vrijdag groep geboren, verschillende mensen van de huidige vrijdaggroep zijn toen begonnen, ook al zijn ze nu meer dan 50+.

