

4 Marian en Maroesjka

Op 1 maart 1980 is mijn leven volkomen veranderd! Als ik dat van te voren geweten had!!!!

Door een advertentie in de Parel kwam ik bij Betsie's senioren groep terecht op dinsdagmiddag, plaats Hervormd Centrum; dit zou een aantal jaren mijn nieuwe THUIS worden. De ene taak na de andere kwam op me af, na twee weken penningmeester, maar net voor een Brabantse Dag werd ik plotseling leidster !! Optreden en bibberen.....

Betsie stopte er mee en ja, wat doe je???? Nog steeds had ik weinig idee wat Volksdansen eigenlijk precies inhield, maar daar ging ik me in verdiepen, simpel omdat het een vorm van BEWEGEN was en ik heel veel moest bewegen, dus: een opleiding volgen en ik koos voor M.B.v.O.

Zeer leuk en meteen na het behalen van mijn diploma kon ik aan de slag bij meer groepen, o.a. Leende en Sterksel, ook M.B.v.O. groepen.

Maar de kleuter/ kinder/ aspiranten/ teeners/ rolstoel/ country-line/volwassenen/muziek/Nederlands/Kempenhaeghe en nog meer ging starten en/of gewoon al door.

Veel cursussen volgen, o.a. kinderdansen, hip-hop zaterdagen met de aspiranten,!!!! met Riekje als haar "secretaresse" op zaterdag ergens in het land naar een instructie-cursus gaan, zodat zij zich kon concentreren op; " De Dans", bijblijven, lessen geven en voorbereiden, organiseren en bestuursfunctie, TYPEN van de Rommelpot enz. ... Het werd in een paar jaar tijd een full-time baan!! En..... het pensioen is na 40 jaar nog niet in zicht!!! En wordt NIET UITGEKEERD!!!!!! 😊😊

De full-time baan van de jaren "90 is er niet meer, de drive wel!! Ondanks dat de groep ouder wordt blijft het erg fijn om samen te komen, het sociale gebeuren is erg belangrijk, de contacten zijn een must, en de groepsbegeleidsters zijn nog zeer actief.



Marian