

## Maroesjka 50+

### Maroesjka bestaat 40 jaar. Een verhaal in dichtvorm van Miet Adriaans.

De 50+ groep van Marian bestaat 30 jaar, elke vrijdag gezellig met elkaar,  
Ons oudste lid 96, de jongste 64 jaar, maar de leeftijd is geen bezwaar.  
Behalve 't dansen wordt elk feest gevierd, met 'n verjaardag of jubileum de tafels versierd.  
Zelfs; Lang zal ze leven!! Is aangepast, met ;; BLIJ zal ze leven; die regel staat vast!  
In de vakantie fietsen op ons gemak, met een terrasje pikken met 'n blij lach!  
Ons eerste lustrum met een grote bus, naar Vierhouten de hele 50 plus  
Ons 2<sup>e</sup> lustrum kasteel De Berckt in Baarlo, thema; Spanje!! De sfeer was zo!!  
Zelfs Zwarte Piet was op bezoek gekomen, hij had Sinterklaas, zonder baard, meegenomen.  
De; Spaanse Wals :: is daar aangeleerd, leuk toch, want die dansen wij nu geregeld noch!  
Ons derde lustrum kwam eraan, waar zullen we dit vieren gaan?  
Na een besluit van ons comité.... Naar Biezenmortel!! Wie gaat er mee??  
Ons thema was gekozen; Hollywood!! Als stoere cowboy met een grote hoed,  
In het casino gokten wij, als miljonairs; zij aan zij  
Nog nooit zijn wij zo rijk geweest als toen op ons Amerikaanse feest!!  
Na vijf jaren met z'n allen weer gedanst, kregen we weer een nieuwe kans.  
Biezenmortel werd voor de 2<sup>e</sup> keer ons thuis, eigenlijk hoeven wij niet verder van huis.  
Het thema voor de groep; iets gek, dit keer allemaal verkleed als heks!  
Een bezemsteel met een grote hoed, en het diner begon met heksensoep!!  
Al staat de 50<sup>e</sup> niet aan de top, het dansen houdt nog lang niet op!!  
Ook naar Baarlo voor de 2<sup>e</sup> keer geweest, heel gezellig, weer volop feest!  
Ons thema dat was deze keer;; Dansen in Middeleeuwse sfeer!!  
Een slanke lijn, een strak korset, we hadden onvoorstelbaar pret.  
Ze boden ons een uitnodiging aan, om mee naar de spookkelder te gaan,  
Wat zou dat zijn??? Maar riepen oké!!! en iedereen ging gewoon mee!!  
De ondergrondse trap af, donker en stil, !!Niet stoer doen, pak het touw, als je wil  
Het verhaal, dat hebben we niet gehoord, de groep was helemaal gestoord,  
Heel donker.... toen flitste een spooklicht aan, aan de grond genageld bleven wij staan...  
Gillen en roepen; we worden bang ... en de gang was nog zo lang.....

Toen plots een paar handen aan onze voeten, die kwamen ook nog even groeten.....

Na een uurtje was de spanning voorbij, gelukkig we waren  
weer vrij!!

En als we weer thuis zijn gekomen, kunnen we er nog van dromen!!

Die mooie uitstapjes met de groep, wat dansen toch allemaal met je doet!!!!

Daarom zijn alle 50 plussers van plan,, lid te blijven zolang als het kan.

Met Marian, onze leidster in de groep, zonder haar loopt het in de soep!!

Blijf gezond en geniet van de dingen die er zijn

Eens komt weer een groot dansfestijn!!