

23 Koor, line dance, rolstoeldans, OZO

Naast al die activiteiten ontstond er ook een koor, aanvankelijk o.l.v. Frans van Meel. Vele jaren werd daar met veel lol gezongen. Line-dance was iets nieuws, dus kwam er een line-dancegroep o.l.v. Petra Cuppen. Eigenlijk net te klein, maar ze konden steeds blijven doorgaan. Toen Wilma een diploma rolstoeldansen had gehaald werd er een rolstoeldansgroep gevormd. Die heeft een tijd gedraaid, maar het probleem was dat het HC enerzijds te klein was hiervoor en er toch te weinig animo voor was. Zij heeft met die groep nog jaren gedraaid in Mierlo, maar is ook daar nu gestopt.



De muziekgroep die ontstond om af en toe de internationale dansers van levende muziek te voorzien is als muziek groep voor de lol doorgegaan. 10 Jaar o.l.v. Lucie Loopstra. Daar werd de naam: OZO (orkest zonder orde) bedacht, de groep is later zelfstandig doorgegaan o.l.v. Karin van Tuel.