

22 Triatlons, puzzeltocht, marathon, vossenjacht

Het gonsde bij Maroesjka van nieuwe ideeën: cursus Israëlish, cursus stijldansen, nieuwe beginnersgroep. Alles lukte. Toen de weekends er waren begonnen er ook andere ideeën te komen. Bij Marian haar groepen ontstond het idee van een triatlon: wandelen, fietsen en dansen. Dat werd de nodige keren gedaan en dat was dan voor alle volwassen groepen. Maar ook puzzeltochten, te voet of op de fiets. De helft van de clubs was bezig met de organisatie, de andere helft genoot ervan. Historisch is de puzzeltocht bij de Hooidonkse Hoeve, waar bleek dat er een foutje in de beschrijving zat. Maar ja, alles kon worden hersteld en de puzzelaars hadden de meeste lol omdat niet alles perfect was.

Een vossenjacht door Heeze, met allerhande mensen die vermomde Maroesjkanen waren...

