

21 Nicasiushuis

Ook niet onvermeld mag blijven: Het Nicasiushuis!! Een beweegmiddag een keer in de maand in eerste instantie in het noodgebouw, nu in het mooie Nicasiushuis.

Wilma Verbeek, die bij ons danste op de maandagavond werkte daar en vroeg of ik daar ook les wilde komen geven. Geld was er niet, alles moest vrijwillig. Dus: een plan gemaakt en met een aantal dansers een middag verzorgd!! Succes, we mochten terug komen, liefst elke week!!

We gaan nog steeds en hebben zelfs op de 50^e keer de Vlaai van de maand gekregen. Het is heel dankbaar werk, wel zwaar, maar geeft altijd blijde gezichten!!



Foto: met dank aan www.heeze-leende24.nl