

## 16 Weekends Nederweert, Bergeijk, Oirschot

In de groepen van met name Riekje ontstond het idee dat er ook eens een volksdansweekend moest komen. Dat is door een groepje uitgewerkt en men vond een kampeerboerderij, Trinkenshof: een oude varkensstal met een paar zalen, in Nederweert. Er werd een programma gemaakt, met natuurlijk volksdansen, maar ook toneel en puzzeltochten.

Aanvankelijk was het voor de groepen van Riekje, gezien het dansrepertoire, dus ook de Tieners, naderhand mochten de Aspiranten, als een ouder van ze er ook bij was ook mee.

De slot act van de "eerste staf" als frater Hans met zijn nonnen is lang blijven hangen. Dit is totaal 5 jaar doorgegaan. Aanvankelijk met een dansleider van buiten erbij, naderhand bleek Riekje voldoende repertoire te hebben om enkele dansblokken te kunnen vullen. Na 5 jaar wilden we eens een andere locatie en werd een kampeerboerderij bij Witrijt in Bergeijk gevonden. Daarnaast lag een grotere, dus duurdere kampeerboerderij, en werd een gezamenlijk weekend bedacht met Marian haar groepen van vrijdag naar zaterdag en Riekje haar groepen van zaterdag naar zondag, met op zaterdag een gezamenlijke activiteit.

