

Expositie schilderijen Els van Meel in Nicasiushuis Heeze.

Bij Maroesjka 60 + gaan niet alleen de voeten dansend van de vloer, er gaan ook penselen dansend over het doek, waarbij bijzondere schilderijen ontstaan. In het Nicasiushuis te Heeze is op de gehele eerste verdieping een expositie ingericht van één van de Maroesjka danseressen: Els van Meel.

Ik heb er een kijkje genomen en hierbij een impressie:

Op het moment van binnenkomst heerste er een drukte van belang, beneden waren de rollator-dokters heel druk met het nakijken en repareren van rollators: schroefje aandraaien hier, remkabeltje vernieuwen daar. Ik werd vrijwel meteen aangesproken, want ja.....iemand niet aan "de rol" en zoekend naar de trap valt op :-)

Boven gekomen wachtte me de eerste verrassing: een dame met een hoedje net zo blauw als haar ogen, die een welkomstdeuntje fluit. Toen de "wandelingen" in en daar hing nog veel meer moois.

Bijgaand 2 foto's van schilderijen, waarop de figuren bijna het doek af dansen, de één iets enthousiaster dan de ander :-)



Deze expositie is een echte aanrader, de onderwerpkeuze is divers en Els heeft een heel eigen stijl van schilderen, waarmee ze de kijker deelgenoot laat zijn van aandoenlijke tafereeltjes.

Weer terug beneden was "de dokter" nog druk in de weer met schroefjes en pinnetjes, maar ik vond tussen alle wielen, toch de uitgang en kon op de valreep een deel van een gesprek verstaan tussen bezoekers, die ik boven tegen was gekomen; "O, wat zijn die schilderijen mooi hè". "Welke vond jij het mooist?" "Nou ik kan niet kiezen, ze zijn allemaal zo mooi." Els, die opsteker is voor jou en zeer verdiend.

Het werk van Els is nog te zien t/m november 2017

Iedereen veel kijkplezier en misschien inspireren de outfits van de geschilderde dansers tot een dresscode voor het feestje in het jubileumjaar.

Mecheline