

Maroesjka – volksdansvereniging voor de 75<sup>e</sup> keer in het Nicasiushuis.

Al enkele jaren verzorgt volksdansvereniging Maroesjka één keer in de maand een gezellige dans-zang--beweeg-middag in het Nicasiushuis.

De zaal zit altijd goed vol en de mensen die nog mobiel zijn komen op de vloer om mee te dansen met de Maroesjka-mensen. De openingsdans is een leuk muziekje, al 75 keer!!! gedanst, alle mensen zingen gezellig mee. Heel herkenbaar en meteen sfeer.



Tussendoor worden bekende liedjes gezongen en er worden enkele ziddansen gedaan. Dit zijn dansen op de stoel op gezellige muziek, waarbij iedereen mee kan bewegen.



De klapper is echter de polonaise, waar ook de rolstoelmensen aan mee doen.

In de pauze is er tijd voor iets lekkers en dan kunnen de liefhebbers van stijldansen de vloer op!

Een programma waarbij alle aanwezigen betrokken worden.



Op vrijdag 24 mei verzorgde Maroesjka deze middag voor de 75<sup>e</sup> keer. De Maroesjka-dansers lieten toen een mooie dans zien met rozen, daarna kregen alle aanwezigen een roos aangeboden.

Met de roos in de hand werd een hele mooie ziddans gedaan, iedereen deed mee. Heel apart !!

Kortom, steeds een gezellige middag, die de aanwezigen en de Maroesjkanen een blij gevoel bezorgt.

