

DANK U SINTERKLAASJE.

Vrijdag 30 november 2018 liepen er weer een flink aantal dansvoeten de zaal van 't Perron in. Voeten, die goed doorstapten of aarzelend schuifelden, ook tikkie gespannen voor wat er op het dansprogramma zou staan. Sommige voeten blokkeerden de ingang van de zaal, daar de monden van deze voeteigenaars veel "bij te buurten" hadden.

Jawel, klokslag 10 uur ging de toverdoos aan, dansten de voeten zich warm en bewogen zich elegant in een lang lint door de zaal.



Vervolgens stonden ze keurig opgesteld voor het echte werk, waarvoor ze de instructie kregen: "Kringetjes 4 van boven!" Deze bekende kreet zette de voeten in gang volgens een patroon, dat er bij een aantal paren nog niet helemaal ingestampt is, dus.... wanorde.... en vlug "terug naar huis".



Dansen in een grote kring was makkelijker en verliep soepeler totdat.... het hoog en laag springen was om strooigoed te ontwijken. Oooooo kom er eens kijken..... chaos



EN DA'S GENIETEN !!!



Hierna de hoogste tijd voor koffie aan in stijl aangeklede tafels, waarover goede en helaas ook minder goede nieuwtjes gingen. Een ingebracht Sinterklaasgedicht bracht afleiding en weer vrolijkheid.



Tot slot voor de uitgeruste voetjes, op Sinterklaasliedjes, nog een rondje en een lijntje.



Waarna het slotakkoord: een hartelijk handwerk met een "dank voor de gezellige ochtend en tot de volgende dans".



De 60-plussers
Heeze 30-11-2018