

MAROESJKA 60+: CORONA STOELDANSEN 'T PERRON

Vrijdag 28 augustus 2020 riepen de stoelen in de bovenzaal van 't Perron tegen elkaar "Wat is het rustig en stil vandaag, niks aan en we staan wéér zo ver van elkaar. Kunnen we wat dichterbij elkaar gaan staan, da's gezelliger en we hoeven niet zo te roepen, er gebeurt waarschijnlijk toch niets bijzonders".

Tot een besluit kwam het niet, want de deur zwaaide open en één voor één druppelde er mensen binnen, die allemaal via de aangegeven anderhalve meter looproute hun weg naar boven hadden gevonden.

"O help, ik sta vlak bij de flacon met ontsmettingsgel, als er maar niet op mijn zitting wordt geknoeid".

"Hé psssst, er is een dametje met een muziekdir, iedereen noemt haar Marian. Wat zouden ze toch van plan zijn? We moeten maar stevig op onze poten gaan staan".

"Ooooo hoor nou eens....vrolijke klanken.....voelen jullie ook beweging op jullie zittingen, volgens mij gaan ze dansen".



"Jaaaa, ze dansen naast ons en Marian is de docente, die steeds de passen voordoet. Ik hoorde dat ze een cursus coronadansen heeft gevolgd en een heel studie-boekwerk heeft meegekregen. Heeft ze vast 's nachts onder haar kussen gelegd, dat studeert sneller heb ik eens gehoord".



" Oooo kijk en voel toch, nu dansen ze om ons heen en die dame met een knalrode broek, die net heel hard tegen mijn poten heeft geschopt, maakt foto's.....moeten we goed onze stoelrug recht houden".



"Héé pssst, heb jij ook ineens heel andere billetjes op je zitting? Bijna iedereen is van stoel gewisseld en "de zit" voelt nu heel anders dan daarnet, geen muziek, wel veel bijklets-klanken en wat ruikt 't lekker.....aha de koffiebar is open".



"Ik had net een dame met een fleurige jurk op mijn zitting en nu zit er een man met hele lange poten....o sorry... benen. Ik zag dat hij de passen al heel goed onder de knie heeft en erg vrolijk kijkt. Ik hoop dat hij hier blijft zitten".



"Hé pssst, hebben ze jou ook gedraaid, zodat het reisverslag van Annie en Fien, die op onze bus-collega-stoelen hebben gezeten naar Oostenrijk, goed te horen is? Lekker zacht voor de biljetjes en ook koel door de airco".



"Skai-ai, wat is dit een verrassend leuke ochtend, zeg en wat een leuke club mensen, die naast, op en om ons gedanst hebben en zo beweeglijk, lekker soepel, daar zijn wij maar houten in de heupen en wat stijfjes bij, maar.....we bieden wel houvast en de gevraagde fysieke afstand tot elkaar".



"Hé pssst....hopen jullie ook zo, dat ze een volgende keer weer hier komen en dat de muziek-toverdoos weer aangesloten wordt op de magnetron.....
Ik wel".

De 60-plussers ☺
Heeze 28-08-2020
Tekst: Mecheline