

MAROESJKA 60+: CORONA DANSEN OP MAAT IN 't PERRON

De Maroesjka 60-plussers begonnen aardig te wennen aan het stoeldansen in coronatijd, maar eigenlijk ontbrak er een gevoel van samendans, wat toch het kenmerk van het volksdansen is. De stoel als dansmaatje is een goed alternatief in coronatijd, maar dansen in een kring geeft een andere sfeer en een gevoel van saamhorigheid.

De vraag: "Hoe kun je dit in deze anderhalve meter periode toch verwezenlijken" bleef bij Marian knagen en zij kreeg een lumineus idee:..... NOEDELS.....geniaal!



In het coronatijdperk verzuipen we bijna in een enorme hoeveelheid regels en maatregelen en dan bieden noedels een reddingsboei.

Gered van de verdrinkingsdood zijn ze tevens een uitstekende "op afstand- houder" en kan er op anderhalve meter van elkaar toch in een kring gedanst worden..... iedereen blij en tevree.

De vrolijk gekleurde noedels waren in het begin ook geweldig speelgoed en er werden natuurlijk van allerlei kunsten en vliegwerken mee uitgehaald, ja....als kinderen zo blij ☺ Na verloop van tijd was de ontdekkingstocht gelopen, verdween de gekkigheid en werd er heerlijk op de bekende muziek gedanst wat een weldaad.



Helaas zijn de afgelopen tijd de maatregelen weer aangescherpt vanwege het oplopende aantal corona besmettingen en blijft "onze" danszaal voorlopig leeg, want het moet natuurlijk wel verantwoord blijven.

De schoongepoetste noedels staan in de wacht tot een verkregen versoepeling, die wij niet in de soep laten lopen, want **ze verbinden ons weer met elkaar voor een volgende dans op (de juiste) maat !!**



De 60-plussers ☺
Heeze 30-10-2020
Mecheline