

MAROESJKA 60+: CARNAVAL EN/OF OLYMPISCHE SPELEN...

Vrijdag 9 februari werden de dansers van Maroesjka 60+ voor de keuze gesteld: "Wat wordt het de komende dagen: het Carnaval of de Olympische Spelen?"

"Onze" danszaal in 't Perron was al in beslag genomen door dansende feestneuzen, dus gingen we naar een zaaltje op de eerste verdieping. Het voelde goed in deze ruimte met een VIP uitstraling, heerlijk boven het ballonnen-wolkendek.



Hier gingen we aan de slag om dansend onze keuze te maken.

De ochtend begon rustig met de kringgesprek-dans, gevolgd door de vraag: "wie heeft er iets te vertellen?" en dat hadden nogal wat dansers.



Daarna tijd voor discussie in groepjes van twee. En.....natuurlijk even overleg met de toekijkende achterban.



Het werd een pittig overleg, alle meningen kwamen ter danstafel, waarbij de ene keer de balans naar de Olympische Spelen overhelde en de andere keer toch wat meer naar het Carnaval.



Om de gemoederen tot bedaren te brengen startte Marian haar muziektoverdoos met een melodie voor een kalmerend groepsoverleg, waarin alle argumenten nog eens goed afgewogen konden worden.



Had dit het gewenste effect? Aanvankelijk leek het niet 't geval. Er werd toch nog om de hete keuzebrij heen gedraaid, maar na een dans met rozengeur waren we eruit. De keuze was gemaakt, hopsa hoy !



De uitslag: een beetje Carnaval, want dat kun je in het Brabantse Heeze niet ontlopen en een beetje meer Olympische Spelen. Natuurlijk tot slot een aanmoedigingsdans voor de olympische ploeg, die wij veel succes wensen.



En een beetje van mijzelf: Na een gezellige ochtend kwam ik bij het huiswaarts keren de Prins van het Carnaval tegen. Het (witte) paard heb ik niet gezien, dat stond zeker in de gang, afgeschermd door een bloemetjesgordijn.

Mecheline 😊
Heeze 10-02-2018